

DE ZIN VAN HET LIJDEN

1. Wat kan Gods bedoeling met het lijden zijn volgens:

Openbaring 2:10

1 Petrus 1:6-7

Deuteronomium 8:2

Psalm 119:67

Hebreeën 12:7-11

Romeinen 5:3-5

Jakobus 1:2-4

2 Korinthe 12:7

Hebreeën 2:10

Hebreeën 5:8

2 Kor. 1:8-9

2 Kor. 1:6

Kolossenzen 1:24

2 Korinthe 4:17-18

Mattheüs 5:11-12

2. Lees Psalm 73

Welke gedachten van de psalmist lijken op jouw gedachten?

Welke lessen leer je van Asaf?

Schrijf n.a.v. deze psalm je eigen dankgebed.

3. Welke zijn de Namen van God die in jouw lijden belangrijk zijn? (Zie p. 35)
Zijn er andere Namen waar je aan denkt? Welke? Waar in de Bijbel?

4. In welke aspecten van het lijden van Jezus kan je je erkennen? (zie p. 40)

5. Wat denk je hoe God jouw lijden wil gebruiken? Welke thema's in het boekje zijn van belang voor jouw lijden?

6. Op welke wijze is jouw lijden een beproeving, een leerschool en een roeping?

7. Welk goed zit er in jouw lijden? Voor jezelf? Voor een ander? Voor het getuigenis van Christus?