

BESTELBON

U kunt deze bon gebruiken voor uw bestelling, maar dezelfde kortingen vind je ook op onze website waar je het themanummer ook kunt bestellen: www.pastoralecounseling.org/product-categorie/metamorfose
Gebruik, indien u niet over internet beschikt, deze bon. Bon opsturen naar C.P.C. v.z.w., Tervuursesteenweg 192, 3001 Heverlee, België.

- Metamorfose themanummer – 1 exemplaar – € 7,50.**
- Metamorfose themanummer – vanaf 5 exemplaren – € 5,- per nummer**
Ik bestel het volgende aantal exemplaren:
Aantal: _____ x € 5 = € _____
- Metamorfose themanummer – vanaf 20 exemplaren – € 4,- per nummer**
Ik bestel het volgende aantal exemplaren:
Aantal: _____ x € 4 = € _____
- Ik word abonnee van Metamorfose via automatische incasso.**
Abonnement inclusief digitale toegang tot alle verschenen nummers sinds 1989.
Ik ontvang de jaargang 2017 (normaal € 20,-) met 50% korting, dus voor € 10,-
- Ik word abonnee van Metamorfose zonder automatische incasso.**
Abonnement inclusief digitale toegang tot alle verschenen nummers sinds 1989.
Ik ontvang de jaargang 2017 voor € 20,-

(Wij kunnen aan uw bestellingen voldoen zo lang de voorraad strekt. Indien u een abonnement neemt en nummers van 2017 zijn uitverkocht, dan wordt uw prijs verminderd volgens het aantal beschikbare nummers)

INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB

Naam en voornaam: _____

Straat en nummer: _____

Postcode en plaats: _____

E-mail adres: _____

Handtekening: _____

Metamorfose

Magazine voor pastoraat en hulpverlening



LEVENSEINDE

Voltooid leven?

De breekbaarheid van het leven past niet meer in onze samenleving. We bergen ouderen op in zorginstellingen en ziekte en dood in ziekenhuizen. De wetgever neemt afstand van de christelijke normen en waarden en het humanisme neemt het leven in eigen hand. Wie bepaalt wanneer een leven is voltooid? Wat is de zin van lijden en verdriet? Deze en duizend andere vragen knagen aan de ziel. Mijn God, waarom?

Dit themanummer van Metamorfose wil helpen om antwoorden te vinden op diepe vragen en troost op momenten dat er geen antwoorden zijn.

Nu is de tijd dat christenen hun visie op lijden en levenseinde moeten kennen, opdat niet de vrijzinnigheid van de wereld, maar de vrijheid van de kinderen van God de gemeente van Jezus Christus zal kenmerken.

Aan dit themanummer over levenseinde werken o.a. mee:



Miel de Rechter (voorganger) schrijft over Omgaan met verlies en pijn in plaatselijke gemeente bij sterven. Rouwverwerking. Begraven en het invullen van de begrafenisdienst als teken van hoop en troost.



Interview met Kees van der Staaij (SGP) en Kris Vleugels (Voorzitter C'axent) Euthanasie en wetgeving



Interview met Margreet de Wolf (palliatief verpleegkundige) werken in een hospice. Wat drijft iemand en hoe ga je met lijden om?



Dirk Lemmens (medewerker CPC) schrijft over Eigenen wij ons het leven toe, inclusief het recht om te sterven? En hoe beslis je daarover? Wat zegt de Bijbel over het nemen van leven? Prediker 12. Woordstudie 'begraven'.



Jef De Vriese (medewerker CPC) schrijft over Euthanasie en de humanistische agenda van zelfbeschikking, gedreven door angst voor lijden, pijn en afhankelijkheid. Goed afscheid nemen: wat is belangrijk en hoe bereid je je voor om te sterven?



Wietske Noordzij (medewerker Raise Up) schrijft over Rouwverwerking bij kinderen



Sarina Brons - van der Wekken (gz-psycholoog bij Eleos) schrijft over Psyche en geloofsbeleving bij ouderen



Interview met Wim Baake (huisarts) over Palliatieve sedatie

En verder is er ook aandacht voor suicidepreventie, rouw bij miskraam, crematie, etc. Dit nummer van Metamorfose wordt extra dik en zal ook eerder verschenen artikelen bevatten, zodat het nummer als naslagwerk bewaard kan worden.

